

De Metworst

[Een ?streekgebonden? tekst die zeker in Noordoost Brabant (regio Boxmeer-Cuyk) past rond de carnavalstijd]

De Metworst is al heel oud. Al in 1740 was er in Boxmeer een paardenrace. Dat is al 273 jaar geleden. Lang geleden woonde er op het kasteel een dame. Ze heette Aleida. Op een dag maakte ze een ritje in haar koets. Ze raakte met de koets van de weg. Een aantal Boxmeerse jongens reden net in de buurt op een veld. Zij hielpen de koets weer op de weg. Als dank schonk de dame de jongens metworst, brood, wegge, bier en een halve varkenskop. Een boerderij in Vortum Mullem moest die schenking elk jaar geven. Die boerderij noemen we De Belaste Hoeve. Elk jaar is de Metworst met carnaval. Het is een paardenrace tussen Sambeek en Vortum. De winnaar is Koning van de Metworst.